

Reseberättelse & Dagbok "Johanna i St. Petersburg"



Vi startade vår resa i fredags (2014-02-21) kl 16.30.

Vi körde från Lund till Landvetter utanför Göteborg.

Där träffade jag de andra deltagarna, Judokas jag träffat tidigare på Tävlingar jag ställt upp i.

Det var två killar från Gävle, en tjej från IK Södra i Stockholm, en kille som heter Viktor från Landvetter och Amanda från Stenungsund.

Efter att alla hälsat på varandra och vi kommit fram till att vi träffats tidigare körde det igång. Det var på med judodräkten och den för Special Olympics framtagna träningsoverallen och sedan fotografering med en banderoll där alla sponsorer hade sitt namn och logga.

När fotograferingen var klar blev det kvällsmat och det bästa som kunde frambringas var pizza till allas förtjusning. Med pizzen i kroppen var det dags att hitta en plats i Dojon där man trodde att man kunde sova gott för imorgon var ju den stora dagen när vi skulle flyga till St. Petersburg.

Go`natt

Johanna Nordgaard

Hej igen!

Fruktansvärd upplevelse! Klockan ringde 04.00. Det var dags att stiga upp. Efter lite kallvatten i ansiktet och en tandborste i munnen kändes det trots allt ganska bra.

Det var ju idag vi skulle flyga.

Efter en skral frukost på Landvetter flygplats var det äntligen dags att lämna jordklotet för att flyga med Air Berlin till just Berlin. På planet serverades russinbulle och något att dricka. Jag valde cola!

Det tog 55 min till Berlin där vi skulle mellanlanda.

När vi kom av planet blev vi hänvisade till en liten vänthall med dutyfree shop och en liten bar som bara hade baguetter och cupcakes på menyn. Här skulle vi tillbringa de kommande 4 timmarna.

Efter en stund blev det en baguett och en cupcake och sedan var det äntligen dags för oss att checka in för flyg vidare till St. Petersburg.

Flygresan gick fint och vi landade i Ryssland efter två timmar i luften. Alltså kl 14.00.

Då var det bara att skruva fram klockan tre timmar. Vi hade klarat två flygningar på en dag utan problem nu gällde det att komma in i Ryssland. I passkontrollen satt en dyster figur som ville se pass, visum och alla boardingpass som vi hade fått under dagen.

Som tur var kunde vi tillgodose alla hans önskemål.

Vi var inne i Ryssland!

Incheckningen på hotellet gick galant.

Det blev klart att vi tjejer fick ett rum, killarna fick ett rum och ledarna fick vars ett rum. Jättebra! Sara, Amanda och jag skulle bo ihop.

På kvällen fick vi vår ackreditering, en lapp som vi skulle bära runt halsen under tiden vi är här så vi kommer in på arenan, får mat och kan åka buss till och från arenan.

Judojackan skulle vi även lämna in så de kunde sy på våra startnummer för denna tävling.

Nu går jag och lägger mig.

Sov Gott

Johanna

St. Petersburg Ryssland sön. 23/2

Sovmorgon! Underbart!

Efter frukosten på hotellet var det samling i receptionen.

Där mötte en tjej upp som läste vid Universitetet i St. Petersburg. Hon var vår guide och hjälpte oss i tunnelbaneskogen så vi kom till centrum där det var många sevärdheter. Katedraler, monument, statyer men även lyxhotell där kändisar övernattar när de är i St. Petersburg.

Vi fick också besöka stora köpcenter och souvenirbutiker på vår rundvandring.

Sedan!

På eftermiddagen var det ju den stora finalen i OS Hockeyn!

Då satt vi i receptionen och hejade på Tre Kronor. Det var Schweiz, Holland och Andorra som kollade. Men som ni vet spelade det ingen roll hur mycket vi hejade och skrek, det blev förlust ändå.

Men vi i den svenska truppen här ska ta revansch, vi går för guld!!!!!!

Hörs imorgon.

Johanna No

Privet!

Idag kändes det som att det började, hela Special Olympics tävlingen.

Nu var det dags för invägning och divisionering.

Jag tyckte alla såg så bra och väl förberedda ut men när divisioneringen startade och jag fick känna på de andra deltagarna kändes det bra.

Det fanns judokas från Norge som jag mött tidigare men också från andra länder som jag aldrig tävlat mot.

Nu ska jag tillbaka till hotellet och ladda för morgondagen.

Nu börjar det!

Håll tummarna för mig och HEJA!

JN

Nu!!!!!!

"Females pool 8"

Det var min grupp med de jag skulle möta, Alina Nushteva från Uzbekistan, Nadia Roser från Andorra och Julie Marie Bourgeois från Belgien.

Jag var lite nervös men det sa pappa att man ska vara annars är man inte på hugget.

Första matchen var mot Alina Nushtaeva. Den vann jag på fall efter 7 sek.

Vilken härlig start.

I andra matchen gick jag mot Julie Marie. Hon var lite svårare men efter 36 sek slog jag till och hon åkte i mattan.

Ja, där satt den!

Nu var det bara Nadia Roser kvar, hon var tung. Coacherna sa att jag inte skulle försöka någon höft teknik eftersom hon var så tung, utan istället försöka känna åt vilket håll hon var på väg och så bara rycka med henne ner i en fasthållning.

Det blev jämt och tufft, vi gick match-tiden ut men Nadia vann med 1-0. Surt!

När alla matcher var klara stod vi tre i topp på samma poäng, nu skulle det bli skiljematcher mellan oss. I lottningen fick jag Nadia Roser i första matchen, den tunga tjejen från Andorra.

Efter en stunds greppletande ryckte jag henne mot mig och vi föll mot mattan.

Jag fick hennes knä på insidan av mitt knä, det gjorde jätte ont. Coacherna försökte att peppa och trösta mig men jag kunde inte fortsätta utan fick bryta tävlandet.

Jag slutade som trea och fick brons i alla fall och det är jag nöjd med.

Innan prisutdelningen var det balettdansöser som underhöll sedan kom det.

"On third place representing Sweden, Johanna Nordgaard"

När alla stod på prispallen spelades en pampig fanfar så högt och mäktigt så pappa höll på att gråta sa han. Nu ska jag och mina priser hem och duscha, sedan är det konstigt nog invigningscermoni?

Det här blir spännande.

Tjohooo! Brons!

Jo No

Dobre ottro (God morgon)

Vilken invigning!

Vi åkte från hotellet med buss som hade polisescort, hela vägen låg Polisbilen före vår buss med sirenerna på. Häftigt!!!

Invigningen var på en stor teater, det började med lasershow. Sedan kom tio flickor som spelade virveltrumma. Det var också en massa gubbar som skulle tala och hälsa oss välkomna, när talen var klara marscherade de iväg med tjejerna som spelade trumma.

När de marscherat klart var det tre ryska artister som turades om att underhålla oss och till sist ett ballongregn över alla atleter och ledare.

Nu måste jag sticka, ska heja på grabbarna som tävlar idag.

Berättar mer imorgon.

Johanna

St. Petersburg 27/2

Det gick bra igår. Anton från Gävle vann GULD. Härligt!

På kvällen var det fest igen.

Som en avslutningsfest, vi åkte till ett stort stort ställe. Där fick vi plastkort så vi kunde åka hur mycket karusell vi ville och spela en massa olika spelmaskiner!

Formel 1, Roadracing, Skidor i en slalombacke eller snowboard. Sedan fick vi deltagare äta middag tillsammans och därefter började ett Disco. Superkul!

Idag är det fria aktiviteter.

Några lag har redan åkt hem, nu ska vi gå på stan och titta lite.

Imorgon är det vår tur att säga hejdå till hotellet.

Nu knackar det på dörren.

Vi hörs.

Johanna

Hotell Bristol 28/2

Färdigpackad, bussen väntar. Hej då hotellet!

Väntan, Flyg, Väntan, Flyg, Vänta på väskorna på Landvetter.

Äntligen "23.45" hoppade pappa och jag in i bilen för att åka till Lund, 02.00 stapplade vi upp för trappan till pappas lägenhet.

På entredörren satt ett plakat med ballonger och serpentiner fastklistrade.

Det stod. Grattis Johanna till medaljen.

Härligt!

Prestationen i St. Petersburg hade nått farmor och farfar som ville fira bronset.

Nu är det slut på dagboken för denna gång.

Vi ses på klubben.

Johanna Nordgaard

