

När rapsen blommar

Under Kristi Himmelsfärdshelgen på våren brukar man kunna ana ett svagt gult skimmer på åkrarna i det Skånska landskapet. Detta är ett riktigt vårtecken, men då vet man också att det är dags för Staffanstorp Open för funktionshindrade.

Trots ekonomiska kriser så fick vi anmälan från en hel del Svenska klubbar och från Norge. Det var extra roligt att få premiärbesök från Borlänge, Kungsbacka och Stenungsund.



Under samma helg pågick det betydligt större Lugi Judo Camp i Lund, med en 35-årig internationell tradition. En jätte i jämförelse med vårt läger som för fjärde gången i rad hålls i en lite mer familjär anda i Staffanstorp.

Redan på onsdag kväll anlände gänget från Västerås, med Kjell och Mike i spetsen.

På torsdag morgon var det så dags att rulla igång cirkusen. Skolsalarna i Hagalidsskolan skulle ställas i ordning för övernattningar, mattorna läggas ut i sporthallen, maten förberedas, passerkort och listor skrivas och besökare skulle hämtas och tas emot. Hagalidsskolans lokaler användes som förläggning, vilket var mycket praktiskt.

Fredagens första träning hölls av Rolf Svensson och Marcus Hellberg. Pedagogisk teori och praktik som inte ifrågasattes av någon. Många fick en aha-upplevelse och massor av tips.

På eftermiddagen hölls träningen av Manuel Santos, som förutom fin och tydlig genomgång även studsade fram sittande på mattan. Hejdlöst jubel! Ett jättestort tack till era insatser.

På kvällen hölls möte med tränare och hela domarkåren, där poolindelningen fastställdes. Eftersom vi hade ett gäng domare på utbildning och några pooler hade få deltagare, så beslöts det att alla skulle gå dubbla matcher. Det skulle bli många matcher och bra praktik för domarna.

Lördag och tävlingsdag.

Redan innan frukost var teknikansvarige Jan Wiberg på plats i tävlingshallen för att sätta upp datorer, monitorer, nätverk och finjustera tävlingslistorna. Det är mycket teknik runt en tävling idag men det ger utmärkt framförhållning när deltagare och tränare kan se när och var de skall tävla.

Efter frukost stod alla på mattan och beredda på tävling. Allt flöt på och vi blev klara med första omgången lagom till lunch, då lasagne stod på menyn. Efter mat och vila startade andra omgången. Efter sista matchen, slogs resultaten ihop och rättvisa segrare kunde presenteras. Vissa pooler avgjordes med minsta möjliga marginal.

Jonas Frohm från Gävle tilldelades gradering till blått bälte av en enig domarkår eftersom han visat skicklighet och kompetens. En värdig belöning utöver att han vann sin pool med tungviktare och betydligt högre graderade motståndare.

Ett specialpris delades ut till Amanda Orrbo som bästa kämpe. Ett litet charmtroll som inte vek undan för betydligt större motståndare och som förvånade alla med att vinna matcher som till synes verkade omöjliga för hennes storlek.

Efter prisutdelningen tilldelades domarna diplom och certifiering som handikappdomare. Detta var andra året som domarutbildning hålls i samband med vår tävling. Ett lyckat koncept som alla vinner på. De gjorde ett mycket bra och omtyckt jobb av deltagarna och vi hoppas på repris nästa år.

Klubbens resultat.

Vår egen Alex Salo som började med judo i januari, förvånade många och inte minst sig själv, när han vann sin pool. Träningskompisen Daniel Wahlgren fick se sig besegrad, men utan några besvikelser, eftersom han nu har en jämnstark sparringpartner. Det värmdes i hjärtat att se dessa två krama om varandra i delad glädje efter matchen. Emma Remgren intog översta pallplatsen efter kämpainsats. Johanna Nordgaard knep ett brons, trots att hon lämnat WO på eftermiddagen. Det visar en del kvalité med bara en halv dags jobb. Tänk om hon även tävlat på eftermiddagen.

Johan Carlsson tog brons och passade på att skämta med domarna på mattan. Det var inget som domarna var vana vid. Louise Staxlund kämpade till sig ett silver och Jonathan Nyman vann guld med knapp marginal. Tur att det var dubbla matcher.

På kvällen var det så dags för buffé, dans och levande musik med gruppen: Ingrid Savbrant Band. De levererade en härlig blandning av dansvänlig musik. Stämningen var hög i gymnastiksalen långt ut på kvällen.

Söndag och avslutning.

Redan vid sju på morgonen stod deltagare på kö för frukost. Därefter var det dags för sista träningspasset. Ledare var Kjell Ingemarsson med sitt polkagrisbälte. Det märktes ganska fort varför han hade denna ovanliga färg. Kompletta judoka är en kort och bra beskrivning.

Tillsammans med Mike Malmer avslöjade de hemligheter hur man kommer ur fasthållningar. Ett av tipsen som vi fick fungerar alltid, men avslöjas inte i denna text. Sorry! Endast de som var närvarande vet....

När träningspasset var över, serverades sista lunchen och därefter var det dags vinka av våra gäster för denna gång. Vädret under helgen var soligt och varmt och gästerna kunde glädjas på hemvägen av nästan helt utslagna gula rapsfält.

Summering.

Det märktes redan veckan innan lägret, att det var fjärde gången som Staffanstorps Open hölls.

Vi har fått rutin och därför rullade allt på utan problem under helgen. Anette, Pihl, Eva och andra som varit med på många läger, har den erfarenhet som behövs och vi andra lär oss. Vi skall vara otroligt stolta att vi har en stab av föräldrar som ställer upp. Utan er hade detta inte varit möjligt.

Våra gäster visade stor uppskattning för ett perfekt läger, organisation och inte minst maten.

Bilder från tävlingsdagen finns på hemsidan :

http://www.staffanstorpsjudo.se/wp/?page_id=352&album=6&gallery=11

Välkomna tillbaka nästa år igen!

Mvh

Bert & Pihl / Staffanstorps Judoklubb